

Συνάντηση με Ρουμάνους ιερείς στη Λεμεσό

/ Γενικά Θέματα / Εκκλησία



Ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος υποδέχθηκε, την Κυριακή, στο Επισκοπείο τους Ρουμάνους ιερείς που υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη και τα μέλη της αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Ρουμανίας που μετέφεραν τα λείψανα του Αγίου Κυπριανού από το Βουκουρέστι στην Κύπρο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία του Αγιασμού στον Καθεδρικό Ναό Λεμεσού που τελέστηκε από τον Πανιερώτατο μαζί με τον Θεοφιλέστατο [Επίσκοπο Πραχοβεάνου κ. Τιμόθεο](#).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μητροπολίτης κ. Αθανάσιος μίλησε για τους Ρουμάνους μοναχούς τους οποίους γνώρισε κατά τη διάρκεια της ζωής του στο Άγιον Όρος, όπως ανέφερε ο Επίσκοπος κ. Αθανάσιος στο [Basilica.ro](#).

- **Η συνάντηση με τον Γέροντα Διονύσιο (Ignat)**

Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Πραχοβεάνου, ο Μητροπολίτης Λεμεσού είχε συναντηθεί πολλές φορές με τον Γέροντα Διονύσιο Ignat από το Ιερό Κελί Γεννήσεως Τιμίου Προδρόμου Κολιτσού, ο οποίος ευωδούσε αν και ζούσε σε ένα απλό μέρος, ακόμη και σε - ένα κελί που βρίσκεται πάνω από τον στάβλο όπου βρίσκονταν τα γαϊδούρια. Γνώρισε από κοντά τον Γέροντα Διονύσιο, τον οποίο επισκέφτηκε μαζί με σημαντικούς ανθρώπους από την Ελλάδα και την Κύπρο.

• **Η συνάντηση με τον Γέροντα Ενώχ τον Ρουμάνο Αγιορείτη Μοναχό**

Ο Μητροπολίτης κ. Αθανάσιος μίλησε επίσης για έναν ευσεβή άνθρωπο λιγότερο γνωστό στη Ρουμανία, αλλά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στο Άγιον Όρος, τον π. Ιωάννη Guțu από το Ιερό Κελί Γεννήσεως Τιμίου Προδρόμου Κολιτσού.

Όντας άρρωστος ο Γέροντας Ενώχ, ένας Αθωνίτης μοναχός εμπιστεύτηκε τον Γέροντα στον τότε Ιεροδιακόνο Αθανάσιο (τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού), που σπούδαζε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, με τη σύσταση να συμβουλευτεί γιατρό, καθώς η υγεία του Γέροντα Ενώχ ήταν σε επισφαλή κατάσταση.

Στη Θεσσαλονίκη διέμεναν στη Μονή της Αγίας Θεοδώρας. Και, κατά τη διάρκεια μιας νύχτας έγινε ένας σεισμός που ταρακούνησε το κτίριο. «Όλοι έτρεχαν, θέλοντας να ξεφύγουν. Τα μπαλκόνια έπεφταν και οι άνθρωποι δεν ένιωθαν ασφαλείς. Τότε ο π. Αθανάσιος ζήτησε από τον Ρουμάνο μοναχό να φύγει από το κτίριο, αλλά εκείνος εναντιώθηκε σθεναρά: Εάν ο Θεός θέλει να πεθάνει ο Ενώχ εδώ, ο Ενώχ θα πεθάνει εδώ. Εάν ο Θεός θέλει να δραπετεύσει ο Ενώχ, τότε ο Ενώχ θα δραπετεύσει. Ο π. Αθανάσιος επέμενε να φύγει, αλλά ο μοναχός Ενώχ του είπε: Αθανάσιε, βλέπω ότι είσαι άπιστος. Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό». Ο Πανιερώτατος διηγήθηκε ότι αν και ο Γέροντας Ενώχ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ο γιατρός του είπε να μην σηκωθεί καθόλου από το κρεβάτι, ο Γέροντας Ενώχ πήγε στο σαλόνι του νοσοκομείου να εκπληρώσει τον κανόνα του ως μοναχός.

• **Η συνάντηση με τον Γέροντα Ιωακείμ**

Σύμφωνα με τον Επίσκοπο κ. Τιμόθεο, ο Πανιερώτατος ανέφερε επίσης έναν άλλο Ρουμάνο αγιορείτη από τη δεκαετία του '80, του οποίου το όνομα ήταν Ιωακείμ. Ο Γέροντας Ιωακείμ γνώριζε εκ των προτέρων την ημέρα του θανάτου του, την οποία ανακοίνωσε στα κοντινά του πρόσωπα, λέγοντας ότι μαζί με έναν συγγενή του που βρισκόταν σε άλλο μέρος, θα εγκαταλείψουν τα εγκόσμια την Παρασκευή το απόγευμα, γεγονός το οποίο έγινε.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης πτυχές που σχετίζονται με την πρόοδο

των εργασιών στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό στο Βουκουρέστι και την εκατονταετηρίδα του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Επίσης, ο Μητροπολίτης κ. Αθανάσιος αναφέρθηκε στη ζωή και στην κληρονομιά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Κυπριανού που μαρτύρησε το 1821 και έζησε για 19 περίπου χρόνια στο Ιάσιο.

Φωτογραφία: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu

Πηγή: Basilica.ro

ope.gr