

Παρουσιάστηκε στο Ιάσιο της Ρουμανίας το βιβλίο «Μυσταγωγία Προσευχής στον βίο και τη διδασκαλία του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού»

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Γέρ. Εφραίμ Βατοπαιδινός](#) / [Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Εόρτιοι & Πανηγυρικοί Λόγοι](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#)



Το βιβλίο «Μυσταγωγία Προσευχής στον βίο και τη διδασκαλία του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού», από τις Εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, μεταφράστηκε και κυκλοφορεί και στη ρουμανική γλώσσα και πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του από τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος και το συνέγραψε, την περασμένη Κυριακή 10 Νοεμβρίου, στην Μεγάλη Αίθουσα «Μιχαήλ Εμινέσκου» του Πανεπιστημίου

«Αλέξανδρος Ιωάννης Κούζας» στο Ιάσιο.

Η βιβλιοπαρουσίαση εντάσσεται στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χριστιανικού Κινηματογράφου «Quo Vadis» (7-10 Νομβρίου).

Η προσευχή αποτελεί τον κύριο παράγοντα στην πνευματική ζωή του Χριστιανού. Με την προσευχή ο πιστός αρχίζει την μετάνοια και διά της προσευχής οδηγείται προς την σωτηρία, τον αγιασμό, την θέωση. Μόνο με την προσευχή μπορεί να αναχαιτιστεί το κοσμικό κακό που κυριαρχεί στην κοινωνία μας σήμερα.

“Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ήταν ένας από τους λίγους που είχε λάβει το χάρισμα της καθαρής, αδιάλειπτης προσευχής, αλλά και της κατάστασης που προκύπτει επέκεινα της προσευχής. Πως έγινε αυτό, και πως ενεργούσε η προσευχή στην ζωή του Γέροντος”, περιγράφει στο βιβλίο, ο συγγραφέας του βιβλίου Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Ο Γέροντας Εφραίμ συνέγραψε το βιβλίο αυτό με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γέροντα Ιωσήφ (1921-2009). Βοηθούμενος από την διδασκαλία του μακαριστού Γέροντος για την προσευχή, από όσα έζησε στα τριάντα χρόνια που ήταν μαζί του, αλλά και από τις ίδιες αυτοσχέδιες προσευχές του μακαριστού Γέροντος, που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο αναγνωστικό κοινό.

Το βιβλίο συμπεριλαμβάνεται στη σειρά Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 34. Για την ελληνική έκδοση πατήστε [ΕΔΩ](#)

