

Πρωτοπρ. Αθανάσιος Γκίκας: Η παρουσία του Γέροντα Αιμιλιανού μετακίνησε το κέντρο της ζωής μας στην αληθινή συνάντηση με τον Θεό (ΒΙΝΤΕΟ)

[/ Γενικά Θέματα / Γέρ. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης / Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, το [Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο με τίτλο «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ: Μάρτυς της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι»](#), το οποίο ανέδειξε πτυχές του έργου και της προσωπικότητας του γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη.

• *Ρεπορτάζ: Δημήτριος Χ. Παπαδόπουλος*

• **Φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιόπουλος**

Ο πρώτος ομιλητής της Ε΄ Συνεδρίας με θέμα “Πνευματική καθοδήγηση – Διακονία” ήταν Πρωτοπρ. Αθανάσιος Γκίκας, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., του οποίου η ομιλία είχε τίτλο “Οι ποιμένες ως οδηγοί εις Χριστόν. Το πρότυπο του Γέροντος Αιμιλιανού”.

Ο π. Αθανάσιος σημείωσε ότι η έννοια της ποιμαντικής μας μεταφέρει στην δημιουργία του κόσμου και ιδίως στην δημιουργία του ανθρώπου. Ο αυτός ο διάλογος του εγκαθίσταται μεταξύ Θεού και ανθρώπου χαρακτηρίζει την έννοια αυτή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο π. Αθανάσιος ανέφερε ότι θα ανιχνεύσει στοιχεία της ποιμαντικής του γέροντος Αιμιλιανού.

Ξεκίνησε αυτή την πορεία τονίζοντας ότι ο ποιμένας είναι στην ορθόδοξη παράδοση χειραγωγός, εκείνος δηλαδή που παίρνει το χέρι του πιστού και τον οδηγεί προς τον Θεό. Ο στόχος του γέροντα Αιμιλιανού, ανέφερε ο ομιλητής, δεν είναι να δημιουργήσει πλήθος πνευματικών τέκνων, αλλά η σφυρηλάτηση ενός ήθους.

overflow: hidden; height: 0px; width: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0px; border: 1px solid black; border-bottom: none; border-right: none; border-left: none; border-top: none; width: 0px;