

## Ο Άγιος Οσιομάρτυς Εφραίμ 5 Μαΐου 1426

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Συναξαριακές Μορφές](#)



Ο Άγιος από την ηλικία των 14 ετών έζησε στην Ι. Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του όρους Αμώμων Αττικής, όπου και έγινε μοναχός και ιερομόναχος. Είναι το όρος στους πρόποδες του οποίου έχει κτισθεί σήμερα η Νέα Μάκρη. Ονομάστηκε όρος Αμώμων (Καθάρων) επειδή ασκήτευαν εκεί πολλοί χριστιανοί μοναχοί.

Κάποια ημέρα , το 1424, επιστρέφοντας ο Άγιος από το ασκητήριό του στην Μονή , βρήκε το μοναστήρι κατεστραμμένο από τους Τούρκους και όλους τους μοναχούς σφαγιασμένους. Αφού φρόντισε για την ταφή των μοναχών αποσύρθηκε πλέον οριστικά στο ασκητήριό του και κατέβαινε στο μοναστήρι μόνο στις μεγάλες εορτές για να λειτουργήσει.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1425 σε νέα επιδρομή οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Άγιο.

Τον βασάνισαν φρικτά επί οκτώ μήνες , μέχρι τον Μάιο του 1426 , όπου κρεμασμένος ανάποδα και καρφωμένος με καρφιά στον κορμό μιας μουριάς παρέδωσε την αγία ψυχή του στον αθλοθέτη Κύριο.

Με το πέρασμα του χρόνου η λήθη κάλυψε τα πάντα για τον Άγιο οσιομάρτυρα, την

Μονή και τους σφαιγιασθέντες πατέρες.

Μετά την πάροδο πεντακοσίων και πλέον χρόνων , ύστερα από εμφανίσεις του Αγίου, ανακαλύφθηκαν τα ιερά του λείψανα το έτος 1950.

Η Εκκλησία μας τιμά στις 5 Μαΐου τον μαρτυρικό του θάνατο και στις 3 Ιανουαρίου την ανεύρεση των ιερών λειψάνων του.

Παναγιώτη Κουής