

17 Ιουνίου 2011

Προσκυνηματική Εκδρομή του Ραδιοφωνικού Σταθμού “Πειραϊκή Εκκλησία” στην Παναγία Σουμελά

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός “Πειραϊκή Εκκλησία” διοργανώνει Προσκυνηματική Εκδρομή στον ΠΟΝΤΟ από 12 έως 19 Αυγούστου 2011 με ειδική πτήση (τσάρτερ) της AEGEAN.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκκλησιαστούν ανήμερα της Παναγίας (15 Αυγούστου) στην Θεία Λειτουργία που θα τελέσει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά.

Για την είσοδό μας, την ημέρα αυτή στο μοναστήρι, έχει εξασφαλιστεί η σχετική άδεια για όλους τους συμμετέχοντες στην εκδρομή αυτή.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ “ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 12 - 19 2011



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

7.00 μ.μ. Αναχώρηση από την Αγία Τριάδα Πειραιώς και διέλευση από το Καλλιμάρμαρο Αθήνας στις 7.30 μ.μ. με προορισμό το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

8.15 μ.μ. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στις

10.15 μ.μ. με την πτήση τσάρτερ της AEGEAN για τη ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ. Άφιξη στην ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ και μεταφορά ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.

Το πρωί μετά το πρωινό μεταφορά στην πόλη και αμέσως ξεκινάμε την ξενάγησή μας επισκεπτόμενοι την Βίλα Θεοφύλακτου που λειτουργεί σαν μουσείο, την Αγία Σοφία με την αρχιτεκτονική από την Εποχή των Κομνηνών, τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοκέφαλου όπου γίνονταν οι στέψεις των Αυτοκρατόρων, την βίλα Καπαγιαννίδη, τον Ιερό Ναό Αγίου Ευγενίου και τον Αρχαιότερο Ναό της πόλης της Αγίας Άννας. Βόλτα στον πεζόδρομο και ψώνια στη μεγάλη αγορά της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την λίμνη Ουζούνγκιολ που βρίσκεται κοντά στη

Ριζούντα. Καθ' οδόν, θα περάσουμε από την Όφης, την πατρίδα του Υψηλάντη και τα Σούρμενα, που είχαν πριν την καταστροφή μεγάλη ελληνική κοινότητα, ενώ ακόμη και σήμερα ζουν πολλοί ελληνόφωνοι Πόντιοι. Αφού διασχίσουμε τα βουνά, θα φτάσουμε νωρίς το μεσημέρι σε ένα αριστούργημα της φύσης, την Μακρά Λίμνη με την εκπληκτική φύση και τους καταρράκτες που την περιβάλλουν.

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και περίπατο στο πράγματι ευχάριστο περιβάλλον.

Το απόγευμα επιστροφή στην Τραπεζούντα όπου πιθανόν να συμμετάσχουμε στον εσπερινό που θα τελέσει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Δείπνο, διανυκτέρευση

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Πρωινό σε πακέτο και αναχώρηση για ανάβαση στο Όρος Μελά για να επισκεφθούμε την ιστορική Μονή του Πόντου της Παναγίας Σουμελά, διασχίζοντας τις όχθες του ποταμού Πιξίτη.

Στην ιστορική Μονή ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου, που θα ιερουργήσει ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Προαιρετική επίσκεψη σε ελληνικά χωριά του Πόντου.

Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Σαμψούντα. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε την Κερασούντα. Ξενάγηση της πόλης με την ελληνική συνοικία (Άγιος Νικόλαος και Αρχαιολογικό Μουσείο). Επίσκεψη στην Ορντού (Ιερός Ναός Υπαπαντής) επίσκεψη στην παλιά συνοικία με τα παλιά αρχοντικά.

Άφιξη στην Σαμψούντα, στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια δείπνο και διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΜΑΣΕΙΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ

Πρωινό και αναχώρηση για την Αμάσεια. Χτισμένη στη δυτική όχθη του ποταμού Ίρι η Αμάσεια περιβάλλεται από απόκρημνα βουνά και αποτελούσε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες κέντρο πολιτισμού. Στις αρχές του 20ού αιώνα ζούσαν στην περιοχή 155.000 Έλληνες σε 392 κοινότητες με ισάριθμες εκκλησίες, με 325 σχολεία, όπου φοιτούσαν 10.000 μαθητές και δίδασκαν 565 διδάσκαλοι. Επίσκεψη στο μουσείο. Περιήγηση της πόλης με τα πόδια. Επιστροφή στην Σαμψούντα και ξενάγηση πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.

ΠΕΜΠΤΗ 18 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΙΝΩΠΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΑΘΗΝΑ

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την ιστορική Σινώπη. Πόλη που ιδρύθηκε από τους αρχαίους Μιλήσιους τον 8ο π.χ. αιώνα και μία από τις πρώτες πόλεις που κήρυξε ο Απόστολος Ανδρέας. Αποτέλεσε κύριο εμπορικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό κέντρο στην αρχαιότητα και ήταν η επισκοπή στην οποία ανήκαν οι γύρω πόλεις. Επίσκεψη στο μουσείο. Επιστροφή στην Σαμψούντα, ελεύθερος χρόνος στην πόλη, δείπνο και ξεκούραση πριν το ταξίδι της επιστροφής.

Από το αεροδρόμιο της Σαμψούντας θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών στις 00.45' π.μ. της Παρασκευής με πτήση τσάρτερ της AEGEAN.

Μετά την άφιξή μας στην Αθήνα επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στο αρχικό σημείο συγκέντρωσης από όπου ξεκίνησε η εκδρομή μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το χρόνο, τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.

ΕΞΟΔΑ: Κόστος συμμετοχής 1,350 € το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο (μονόκλινο 250 € επιπλέον).

Προκαταβολή 600 ευρώ και εξώφληση μέχρι 30 Ιουνίου.

Είναι απαραίτητο καινούργιο Διαβατήριο ή καινούργια ταυτότητα.

Η τιμή περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Τραπεζούντα και Σαμψούντα - Αθήνα.

7 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή:

(Ξενοδοχεία:

- στην Τραπεζούντα το Novotel Tzabzon´4* και Zorlu Hotel 5* και,
- στην Σαμψούντα το Buyuk Samcun 5*.

Φόρους αεροδρομίων. Μεταφορές - μετακινήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Περιηγήσεις και ξεναγήσεις από Ελληνόφωνο ξεναγό, ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραιϊκή Εκκλησία»

Τηλ. : 210 4118602, 210 4118640 Fax: 210 4116297

E- mail: info@pe912fm.com