

18 Μαρτίου 2012

Ο δρόμος της θυσίας (Κυριακή Γ' Νηστειών)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή](#)



[Ομότιμος καθηγητής Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης Ιωάννης Καραβιδόπουλος](#)

Σήμερα που βρισκόμαστε στο μέσον περίπου της περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής

προβάλλει η Εκκλησία μας τον Σταυρό του Χριστού για να τον προσκυνήσουν οι πιστοί και να συνεχίσουν έτσι ενισχυμένοι τον πνευματικό αγώνα που θα τους φέρει, στην Μ. Εβδομάδα και το Πάσχα, διαβάζει δε την περικοπή με τα ακόλουθα λόγια του Χριστού που απηύ-θυνε προς τους μαθητές του μόλις τους προανήγγειλε τον επικείμενο σταυρικό του θάνατο: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με εξακολουθήσει. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει· οποίος όμως χάνει την ζωή του για μένα και για το ευαγγέλιο, αυτός θα την σώσει. Γιατί τί θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο αλλά χάνει την ψυχή του; ή ποιά αντάλλαγμα μπορεί να δώσει κανείς για την ψυχή του; Όποιος εντραπεί έμενα και τήν διδασκαλία μου σ' αυτή την γεμάτη αμαρτίες γενεά, θα αισθανθεί ντροπή γι' αυτόν ο υιός του ανθρώπου όταν έλθει με όλη την δόξα του Πατέρα του και με τους αγίους αγγέλους. Και τους έλεγε ακόμη· αλήθεια σας λέγω ότι είναι μερικοί ανάμεσα σας που δεν θα πεθάνουν πριν δουν την βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη. (Μάρκ. 8. 34 - 9, 1) . [Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου](#) »