

10674_page_32

Βεβαίως πρέπει να τονισθεί ότι η επιστροφή του Αρκαδίου από τη Ρώμη δεν επιβεβαιώνεται ιστορικά ούτε από τους συγχρόνους ούτε από τους μεταγενεστέρους ιστορικούς.

Το ίδιο ισχύει και για τη μετάβαση και τις προοφορές του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου².

Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Βοτανειάτης το έτος 1080 μ.Χ. εξέδωσε χρυσόδουλο, στον οποίο τονιζόταν μεταξύ των άλλων ότι οι μοναχοί του Βατοπαιδίου, Αγίου Όρους αγωνίζονταν για τη βασιλεία των ουρανών, για το λόγο αυτό ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη σωματική διατροφή τους, “ἴνα μή ἄτροφον τό σῶμα περιληφθέν ἀποστερήη διαγωγῆν”, ότι “καθικετεύουν θερμῶς γιά τή γαληνότητα τοῦ κράτους”³, ότι ενδιαφέροντο για την πνευματική τους κατάσταση χωρίς αμέλεια, ιδιαίτερα όταν ήταν απαλλαγμένοι από τη φροντίδα των υλικών αγαθών έχοντας “δαψλῆ τά τρόφιμα”. Για τους παραπάνω λόγους ο Βοτανειάτης δώρισε στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου πέντε κτήματα, “ῆγουν τό Μετόχιον τό Περιθεώριον, ὃ τοῦ Σαλαμᾶ καλεῖται σύν τό ἐντός αὐτοῦ Κάστρου Μετοχίφ αὐτῆς”⁴.

Η ακριβής τοποθεσία του μετοχίου στο Περιθεώριο, το οποίο έφερε την ονομασία “τοῦ Σαλαμᾶ”, είναι δύσκολο να καθοριστεί σήμερα. Διότι η ονομασία “τοῦ Σαλαμᾶ” δεν συναντάται σε κανένα τοπωνύμιο της

Βατοπαιδίου, εμποδίστηκε να εισέλθει στην εκκλησία από μά φωνή που την “ῆλεγχε” στο μέρος εκείνο έκτισε το ναό του Αγίου Δημητρίου. Όταν έμαθε ο Αρκάδιος από την αδερφή του Πλακαδία το θάύμα, έστειλε στο Μοναστήρι “βοήθειαν τῶν πατέρων καὶ ἀφερόματα διάφορα ἔχάρισε δέ καὶ ἀγέλας ζώων, καὶ ἄλλα πολλά εισοδήματα τῷ μοναστηρίῳ ἔδωκεν ἀκόμι (sic) καὶ τὸ ὥραιότατον μετόχιον εἰς το Περιθεώριων, ὁμοῦ καὶ τὸ τέταρτον μέρος τῆς παραθαλάσσιας λίμνης καὶ ἐργαστήρια πέντε, μέσα εἰς τό καστέλι”. (Κομνηνός, Προσκυνητάριον, σ. 35). Ο Π. Παπαευαγγέλου σε ἀρθρο του “Ολίγα περὶ του Περιθεωρίου και της ομωνύμου επισκοπής” (Θρακακά Χρονικά 5 (1960) 75-78) διατυπώνει την υπόθεση περὶ της θέσεως του πρώτου Περιθεωρίου μεταξύ Αναστασιουπόλεως και Πολυντύλου (Αβδήρων) και αναφερόμενος στο μετόχι που δώρισε ο Αρκάδιος στο Βατοπαιδί λέγει ότι το μετόχι αυτό θα είναι ασφαλώς η νησίδα στην οποία υπάρχει η μονή του Αγίου Νικολάου και η γύρω περιοχή που είναι σήμερα κτήμα της Μονής Βατοπαιδίου. Νομίζουμε ότι η υπόθεση αυτή του Παπαευαγγέλου δρισκεται πλησιέστερα στην αλήθεια και με τα νεότερα δεδομένα του Γεωργαντζή (Γεωργαντζής, Σιμβολή, σ. 65ε), και του Μλακαρτζή (Μλακαρτζής, Θράκη, σ. 35), οι οποίοι ταυτίζουν το Πορτολάγος με τους Πόρους και την Αναστασιούπολη με το Περιθεώριο. Περισσότερα περὶ του θέματος αυτού στα επόμενα.

2. Σμυρνάκης, Άγιον Όρος, σσ. 427-428.

3. A.I.M.B., Βοτανειάτης, Χρυσόδουλο.

4. Αυτόθι.

Βεβαίως πρέπει να τονισθεί ότι η επιστροφή του Αρκαδίου από τη Ρώμη δεν επιβεβαιώνεται ιστορικά ούτε από τους συγχρόνους ούτε από τους μεταγενεστέρους ιστορικούς.

Το ίδιο ισχύει και για τη μετάβαση και τις προσφορές του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου².

Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Βοτανειάτης το έτος 1080 μ.Χ. εξέδωσε χρυσόδουλλο, στον οποίο τονίζοταν μεταξύ των άλλων ότι οι μοναχοί του Βατοπαιδίου, Αγίου Όρους αγωνίζονταν για τη βασιλεία των ουφανών, για το λόγο αυτό ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη οικουμενική διατροφή τους, “ἴνα μή ἄτροφον τὸ σῶμα περιληφθὲν ἀποστερῆσῃ διαγωγῆν”, ότι “καθικετεύουν θερμῶς γιά τὴ γαληνότητα τοῦ κράτους”³, ότι ενδιαιρέροντο για την πνευματική τους κατάσταση χωρίς αμέλεια, ιδιαίτερα όταν ήταν απαλλαγμένοι από τη φροντίδα των ψυχών αγαθών έχοντας “δαψιλῆ τά τρόφημα”. Για τους παραπάνω λόγους ο Βοτανειάτης δώρισε στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου πέντε κτήματα, “ῆγουν τὸ Μετόχιον τὸ Περιθεώριον, δ τοῦ Σαλαμᾶ καλεῖται σύν το ἐντός αὐτοῦ Κάστρου Μετοχίῳ αὐτῆς”⁴.

Η αριδής τοποθεσία του μετοχίου στο Περιθεώριο, το οποίο έφερε την ονομασία “τοῦ Σαλαμᾶ”, είναι δύσκολο να καθοριστεί σήμερα. Διότι η ονομασία “τοῦ Σαλαμᾶ” δεν συναντάται σε κανένα τοπωνύμιο της

Βατοπαιδίου, εμποδίστριψε να εισέλθει στην εκκλησία από μιά φωνή που την “ήλεγχε” στο μέρος εκείνο έκτισε το ναό του Αγίου Δημητρίου. Όταν έμαθε ο Αρκάδιος από την αδερφή του Πλακαδία το θαύμα, έστειλε στο Μοναστήρι “δοιάθεμαν τῶν πατέρων καὶ ἀφερόματα διάφορα ἔχαρις δέ καὶ ἀγέλας ζῶν, καὶ ἀλλὰ πολλά εἰσοδήματα τῷ μοναστηρίῳ ἔδωκεν ἀκόδι (sic) καὶ τὸ ὀφριότατον μετόχιον εἰς το Περιθεώριον, ὁμοῦ καὶ τὸ τέταρτον μέρος τῆς παραθαλάσσιας λίμνης καὶ ἐργαστήρια πέντε, μέρος εἰς τὸ καστέλι”. (Κομνηνός, Προσκινητάριον, σ. 35). Ο Π. Παπαευγγέλου σε ἀρθρό του “Ολίγα περὶ τοῦ Περιθεωρίου καὶ τῆς ομανύμου επισκοπῆς” (Θρακακά Χρονικά 5 (1960) 75-78) διατυπώνει την υπόθεση περὶ της θέσεως του πρώτου Περιθεωρίου μεταξύ Αναστασιουπόλεως και Πολυστύλου (Αβδήρων) και αναφερόμενος στο μετόχι που δώρισε ο Αρκάδιος στο Βατοπαίδι λέγει ότι το μετόχι αυτό θα είναι ασφαλώς η νησίδα στην οποία υπάρχει η μονή του Αγίου Νικολάου και η γύρω περιοχή που είναι σήμερα κτήμα της Μονής Βατοπαιδίου. Νομίζουμε ότι η υπόθεση αυτή τον Παπαευγγέλου βρίσκεται πλησιέστερα στην αλήθεια και με τα νεότερα δεδομένα του Γεωργαντζή (Γεωργαντζής, Σημειολή, σ. 65ε), και του Μλακαρτζή (Μλακαρτζής, Θράκη, σ. 35), οι οποίοι ταυτίζουν το Πορτολάργος με τους Πόρους και την Αναστασιούπολη με το Περιθεώριο. Περισσότερη περί του θέματος αυτού στα επόμενα.

2. Σμυρνάκης, Αγίου Όρου, σσ. 427-428.

3. A.I.M.B., Βοτανειάτης, Χρονόδουλλο.

4. Αυτόθι.