

# Τό ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τό χρέος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας<sup>1</sup>

τοῦ Εὐαγγελίου Στ. Πονηροῦ, Δρ Θ., Μ.Φ.,  
Σχολικοῦ Συμβούλου ΠΕ01 Πειραιῶς, Δ' Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

\*\*\*

**«Οἱ ἐπίσκοποι μας γνωρίζουν τήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία καί καταλαβαίνουν ὅτι ὅσες φορές ἐπιχείρησε μία πλαστή πλειοψηφία ἐπισκόπων μέ τή βοήθεια κρατικῆς ἐξουσίας νά νοθεύσει τήν ὀρθοδοξία, ἐν τέλει δέν δικαιώθηκε, ἐν τέλει κέρδισε τό αἰώνιο ἀνάθεμα.»**

\*\*\*

Ἔχουμε ἤδη ἀποδείξει μέ ἀλλεπάλληλα δημοσιεύματα, ὅτι τά δῆθεν νέα Προγράμματα στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα ἰσχύουν ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί ἔχουν ἤδη πέντε ἔτη πονεμένης ἱστορίας, εἶναι παντελῶς ἀκατάλληλα γιά τόν ὅποιονδήποτε μαθητή χριστιανό ὀρθόδοξο ἢ μή. Καί προσέξτε: ἀπό τό 2011 ἔως σήμερα ἄλλαξαν στά Προγράμματα κάποια συμβεβηκότα, γιά νά μιλήσουμε λίγο μέ ἀριστοτελικούς ὄρους, δέν ἄλλαξε ὅμως ἡ οὐσία τους – θά ἐπαναλάβουμε παρακάτω, γιά πολλοστή φορά, ποιά εἶναι ἡ οὐσία αὐτή καί γιατί εἶναι βλαβερή.

Ἐάν παρ' ὅλα αὐτά κάποιος, ἄτομο ἢ «σύνδεσμος», διαφωνεῖ, τόν παρακαλοῦμε νά ἀνασκευάσει μέ ἐπιστημονικά δημοσιεύματά του τά ἤδη δημοσιευμένα ἐπιχειρήματά μας. Τόν προσκαλοῦμε ἀκόμη σέ δημόσια ἀντιπαράθεση σέ ὅποιο χῶρο αὐτός ἐπιλέξει. Καί ἂν δέν ἔχει τήν καλή θέληση νά πράξει τίποτε ἀπό αὐτά τά δύο, τότε παρακαλοῦμε νά παύσει ἀπλῶς καί χωρίς ἐπιχειρήματα νά δηλώνει *ex cathedra* ὅτι ὑποστηρίζει προγράμματα!

Ὅσον ἀφορᾷ δέ ἐνδεχόμενη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό θέμα αὐτό, δηλώνουμε ὅτι ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στοῦς ἐπισκόπους μας. Διότι οἱ ἐπίσκοποι μας ἤδη γνωρίζουν πῶς τά Προγράμματα αὐτά εἶναι ἐπικίνδυνα, ὅπως ἤδη ἔχει δηλώσει ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κος Ἱερώνυμος ἀμέσως μόλις τέθηκαν σέ ἐφαρμογή.

Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: διότι **οἱ ἐπίσκοποι μας γνωρίζουν τήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία καί καταλαβαίνουν ὅτι ὅσες φορές ἐπιχείρησε μία πλαστή πλειοψηφία ἐπισκόπων μέ τή βοήθεια κρατικῆς ἐξουσίας νά νοθεύσει τήν ὀρθοδοξία, ἐν τέλει δέν δικαιώθηκε, ἐν τέλει κέρδισε τό αἰώνιο ἀνάθεμα.** Γνωρίζουν ὅτι ἡ σύνοδος τῆς Ἐφέσου τοῦ 449 ἐπέμενε νά δικαιώσει τόν αἰρετικό Εὐτυχή καί μάλιστα κατά τή διάρκειά της δολοφονήθηκε ἀπό τοὺς ὀπαδούς της ὁ ἅγιος Φλαβιανός Κωνσταντινουπόλεως, γι' αὐτό ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς «ληστρική» καί καταδικάσθηκε ἀπό τήν Δ' Οἰκουμενική Σύνοδο. Γνωρίζουν οἱ σεβαστοί μας ἐπίσκοποι, ὅτι ἡ εἰκονομαχική σύνοδος τῆς Ἱερείας τῆς 754 ἀπέστη τῆς ὀρθοδοξίας καί ἐνέμεινε σέ αὐτό, γι' αὐτό καί θά ἀναθεματίζεται διά παντός. Τήν ἴδια ἀκριβῶς τύχη εἶχε καί ἔχει καί ἡ δεύτερη εἰκονομαχική σύνοδος, ἡ ὁποία τό 815 ἐπιχείρησε νά καταδικάσει τήν Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδο καί νά ἀνακηρύξει οἰκουμενική σύνοδο τή ψευδοσύνοδο τῆς Ἱερείας. Ὅπως δὴποτε γνωρίζει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι συνοδικές συναντήσεις κατεδίκασαν τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ κατά Μάρτιο, Ἰούνιο καί Σεπτέμβριο τοῦ 1342. Ὁ δέ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς φυλακίσθηκε μετὰ ταῦτα ἐπί τετραετία. Ὅμως τό 1347 κατίσχυσε ἡ ὀρθοδοξία καί ὁ ἅγιος δικαιώθηκε, ἐνῶ ὁ διώκτης του κακόδοξος πατριάρχης Ἰωάννης Καλέκας καθαιρέθηκε. Γνωρίζει ἐν τέλει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ἡ ἀκλόνητη πίστη τοῦ ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ ἐπίσης δικαιώθηκε. Αὐτή ἡ πίστη, στήριζε τόν ἅγιο Μάρκο νά μή ὑπογράψει τήν προδοτική συμφωνία τῆς Φερράρας καί τῆς Φλωρεντίας καί ἀνάγκασε τόν πάπα Εὐγένιο Δ' νά πεῖ τό περίφημο «*λοιπόν ἐποίησαμεν οὐδέν*».

Γι' αὐτό καί θά ἀρνηθοῦν οἱ ἐπίσκοποι μας νά ἐγκρίνουν προγράμματα σπουδῶν παντελῶς ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα<sup>1</sup>, διότι ἡ συνειδηση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέρριψε ἐν τέλει ὅλους ὅσους συμβιβάσθηκαν καί ὅλους ὅσους ἐπιχείρησαν νά νοθεύσουν ἔστω καί στό ἐλάχιστο τήν ὀρθοδοξία.

<sup>1</sup> Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ορθόδοξος τύπος», αριθμ. φύλλου 2154, 24 Φεβρουαρίου 2017

**Πιστεύουμε δέ, πώς δέν θά ἦταν σωστό, νά διερωτηθοῦν κἀν, ἐάν ἔχουν ἢ δέν ἔχουν κάτι ἐπωφελές τά Προγράμματα Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ-Γυμνασίου καί Λυκείου τοῦ 2016. Διότι εἶναι πασιφανές, ὅτι τά Προγράμματα αὐτά εἰσάγουν νόθευση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παιδείας. Τοῦτο πράττουν ἀφ' ἑνός ἀπαιτώντας ταυτόχρονη διδασκαλία ὀρθόδοξιας καί θρησκευμάτων μέχρι σημείου ἐξισώσεως καί ταυτίσεως των, καί ἀφ' ἑτέρου ἀφαιρώντας σημαντικά ὀρθόδοξα θέματα καθὼς καί καταργώντας πλήρως τὴν ὀρθή σειρά τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας.**

**Καί ἐρωτοῦμε: ἔστω ὅτι κάποιος εἰσηγεῖται νά ξεκινᾷ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπό τὸ «δι' εὐχῶν», νά συνεχίζει μὲ τὴ μικρὴ εἴσοδο, νά παραλείπει τὴν ἁγία ἀναφορά, νά προχωρεῖ στὴ θεία κοινωνία καί κατόπιν στὴ μεγάλη εἴσοδο, νά μνημονεύει στὸ συναξάριο Βούδα καί Κρίσνα καί νά καταλήγει στὴ λειτουργία τῶν κατηχομένων. Θά ἀναρωτιόταν κανένας, κληρικός ἢ μὴ, ἐάν ἡ πρόταση αὐτὴ ἔχει κάτι καλὸ; Μήπως θά ἔπρεπε νά υἱοθετηθεῖ, ἀφοῦ καί τὰ περισσότερα μέρη τῆς Θείας Λειτουργίας θά εἶχε διατηρήσει καί ἐλάχιστους ἀλλόθρησκους θά εἶχε ἀναμείξει;**

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καί μὲ τά Προγράμματα Θρησκευτικῶν τοῦ 2016. Ὅσο ὄγκο ὀρθόδοξων θεμάτων καί ἂν ἰσχυρίζονται ὅτι περιέχουν, ἔχουν λάθος φιλοσοφία, λάθος διάρθρωση, χωλὴ παιδαγωγικὴ, μὴ ὀρθόδοξη θεολογία καί εἶναι σέ θέση νά διασαλεύσουν τὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τόσο τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ μαθητῆ, ὅσο καί τοῦ ὁποιοῦδήποτε ἄλλου.

Καί ἂν κάποιος νομίσει, ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε τυχόν νόθευση θά εἶναι ἱκανὴ νά διασφαλίσῃ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά ἐξασφαλίσῃ στοὺς θεολόγους τὴν ἐργασία τους καί στὰ παιδιά μας τὴν παιδεία τους, πλανᾶται πλάνην οἰκτρὰν. **Ἡ νόθευση δέν σώζει κανέναν καί τίποτε. Τέτοια πράξη εἶναι σὰν νά διαπιστῶναι κάποιος ὅτι κινδυνεύει νά δολοφονηθεῖ καί ἀντὶ νά ἀμυνθεῖ, σπεύδει νά αὐτοκτονήσῃ.**

Θά ἐρωτήσουμε ἐπί πλέον: γιατί νά κινδυνεύουν τὰ παιδιά μας νά μὴ ἔχουν μάθημα Θρησκευτικῶν καί οἱ θεολόγοι μας νά μὴ ἔχουν ἐργασία, ἐφ' ὅσον τὸ μάθημα προστατεύεται ἀπὸ τίς διεθνεῖς συμβάσεις, τὸ Σύνταγμα καί τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας; Αὐτὸ θά θέλαμε νά τὸ μάθουμε, ἐάν κάποιος γνωρίζει τὴν ἀπάντησιν! Μήπως κινδυνεύουν τὰ παιδιά μας, ἐπειδὴ κάποιος, ἄγνωστο ποιοί, θέλουν νά τοὺς ἀφαιρέσουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά τους; Αὐτὸ συνέβαινε ἀείποτε καί **δέν συνεπάγεται, ὅτι ἐφ' ὅσον κάποιος θέλουν νά μᾶς ἀφαιρέσουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά μας, θά πρέπει νά παραιτηθοῦμε ἐμεῖς οἰκειοθελῶς ἀπὸ αὐτά!!!!**

Καί ἐν τέλει θά πρέπει νά σταματήσουν οἱ ἰσχυρισμοί, ὅτι τὸ κράτος δύναται τάχα νά δίνει ὅ,τι παιδεία θέλει, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο καί ἀνεξάρτητα καί ἀπὸ τοὺς ἴδιους του τοὺς νόμους καί νά παραποιεῖ πίστη καί ταυτότητα τῶν παιδιῶν. **Τὰ παιδιά δέν εἶναι ὄμηροι κανενός, καί αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἰσχυρισμοὶ παραπέμπουν σὲ γερμανικὲς τακτικὲς τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου!**

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

**1.** Κι ἄς μὴ βιασθοῦν οἱ δημιουργοὶ τους νά νομίσουν ὅτι χαρακτηρίζουμε αὐτοὺς τοὺς ἴδιους ἐπικίνδυνους. Ἐάν κάποιος κατασκευάσει λόγῳ σφάλματος ἓνα αὐτοκίνητο ἀνασφαλὲς γιὰ τὸν ἐπιβάτη, δέν σημαίνει ὅτι ὁποσδήποτε ἔχει κακὲς προθέσεις. Ἔτσι πιστεύουμε συμβαίνει κι ἐδῶ: ἀκούσιο σφάλμα τὸ ὁποῖο χρήζει μετανοίας.